

Wandeling vanaf het station  
Antwerpen-Luchtbal

LEGENDE

-  wandelroute
-  nummering
-  museum
-  kerk, kathedraal
-  restauratie



Verantwoordelijke uitgever: Jean-Pierre Havelange  
Communicatieverantwoordelijke  
Realisatie : Design NMBS

nmbs



# Doorkruis Antwerpen van Noord tot Zuid



## Wandeling vanaf het station Antwerpen-Luchtbal

13 km



## Start vanaf het station Antwerpen-Luchtbal

- 1 De wijk Luchtbal is de meest noordelijk gelegen wijk van 't Stad. Ze bevindt zich op de grens tussen de haven en het Eilandje. Als je het station verlaat, wandel je ongeveer één kilometer rechtdoor tot voorbij Kinepolis waar de skyline van Antwerpen op je wacht.

## Het Eilandje

- 2 Ga voorbij Burger King naar links op de brug over het Straatsburgdok. Hier zie je Antwerpen aan je voeten liggen.
- 3 Daal af naar het **Havenhuis** en hou even halt aan het Zaha Hadidplein, genoemd naar de beroemde Brits-Irakese toparchitecte van dit indrukwekkende gebouw. Deze hoofdzetel van het havenbedrijf doet zowel denken aan een schip als een diamant, twee symbolen van de stad.
- 4 Volg nu de kade langs het Kattendijkdok richting de binnenstad en wandel over de Mexicobruggen.
- 5 Blijf verder wandelen langs de kade en je passeert enkele leuke zomerbars zoals Bar Paniek, een favoriet onder de locals.
- 6 Zie je het **MAS** al liggen? Wandel erheen over de Londenbrug en langs de Nassaustraat. Het Museum aan de Stroom verzamelt verschillende vaste en tijdelijke expo's over Antwerpen en haar eeuwenlange contacten met de wereld. Indrukwekkend is de wandeling tot het dakterras op de tiende verdieping. Kijk op [www.mas.be](http://www.mas.be) voor de laatste update in verband met de toegang.



Havenhuis



## MAS

Onderweg in de trappenhal spot je verrassende kunstwerken zoals het Groetend Admiraal Koppel van Guillaume Bijl, een bekende kunstenaar uit Antwerpen. Bijl liet zich voor dit kunstwerk inspireren door de omgeving van de haven met zijn veelheid aan (cruise) schepen. Het Groetend Admiraal Koppel lijkt verdwaald te zijn geraakt tijdens zijn wandeling in de stad en is toevallig terechtgekomen op de schouder van het MAS. Als je goed kijkt, kan je dit werk ook van beneden spotten op de 8ste verdieping.

© Guillaume Bijl\_Groetend Admiraal Koppel @ Frederik Beyens

## Schipperskwartier

- 7 Wandel nu naar de binnenstad en passeer het **Schipperskwartier**, het red light district van Antwerpen. De raamprostitutie beperkt zich vandaag tot drie straten, voor de rest is dit een kleurrijke volkswijk.



- 8 Aan het uiteinde van het Falconplein, neem je de Huikstraat en steek je de Minderbroedersruï over naar de Lange Koepoortstraat, een alternatieve winkelstraat.

## Historische binnenstad

- 9 Links van TATTOOSHOP geeft de Wijngaardstraat uit op het prachtige **Hendrik Conscienceplein**, een verborgen parel van 't Stad. Bewonder er de twee iconische barokgebouwen: de Sint-Carolus Borromeuskerk en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.
- 10 Draai nu terug in de Wijngaardstraat, steek de Lange Koepoortstraat over en neem de Kaasruï richting de Grote Markt. Voor je op de Grote Markt komt, ga je naar links naar de Torfbrug die uitkomt op de **Onze-Lieve-Vrouwekathedraal**. Ga aan de kathedraal naar rechts en passeer het cafeetje Witzli-Poetzli, een favoriete ontmoetingsplek bij creatief Antwerpen. Het interieur lijkt wel een werk van Mondriaan.
- 11 Ga nu naar het pleintje voor de ingang van de kathedraal waar je **Nello & Patrasche** al slapend onder een dekentje van kasseien spot. Deze jongen en zijn hond zijn de hoofdpersonages uit de Engelse roman A Dog of Flanders uit 1872.



## Red light district

Het typische rode fluoriserende licht vindt zijn oorsprong in haar bezoekers van weleer. De schippers brachten een bezoek aan de raamprostitutiebuurten als ze weer aan land kwamen. De rode petroleumlantaarns die ze meebrachten van hun schip mochten van de prostituees niet binnen vanwege de geurhinder. Door de rode gloed in de straten wisten andere schippers ook waar de prostituees zich bevonden. Later werden de petroleumlichten vervangen door lampen die dezelfde kleuren hadden.



## Nello & Patrasche

Het verhaal speelt zich af in Hoboken en Antwerpen. Nello, een arme weesjongen, sluit vriendschap met Patrasche, een achtergelaten trekhond. Samen trekken ze elke dag naar de stad. Daar bezoeken ze vaak de kathedraal, waar Nello de schilderijen van Rubens bewondert. Door een reeks tegenslagen eindigt het leven van Nello en Patrasche in dezelfde kathedraal. Ze sterven samen van ontbering. In dit ontroerend en atypisch kerstverhaal zit een boodschap van trots en onvoorwaardelijke vriendschap. Vooral in Japan is het verhaal heel gekend.





**12** Tijd om de drukte van de binnenstad achter ons te laten en het groen op te zoeken op Linkeroever! Ga hiervoor via de Suikerrui naar de brug langs de Schelde. Je herkent de brug aan de twee leeuwen die haar flankeren.

**13** Wandel op de promenade langs de Schelde tot aan het Zuiderterras en ga dan naar links, neem de trappen naar beneden en je komt bij de ingang van de Sint-Annatunnel, ook wel de **Voetgangerstunnel** genoemd.

**14** Neem de authentieke houten roltrappen naar beneden voor een tocht onder de Schelde door deze 572 meter lange tunnel.

## Linkeroever

**15** Aangekomen op Linkeroever, ga je eerst naar de Scheldeoever voor een fantastisch zicht op de skyline van Antwerpen. Wandel even langs de Schelde tot aan minigolf Beatrijs waar je de Beatrijslaan neemt tot aan het Galgenweel.

**16** Het **Galgenweel** is een groot meer waar je kan zeilen, vissen en wakeboarden. Op warme dagen zijn er zelfs locals die een duikje nemen in het water (maar opgelet want hier zijn geen redders). De wakeboardclub vind je aan het einde van het meer waar je iets kan eten en drinken met het ultieme vakantiegevoel. Tijdens de vakantiemaanden is er even verderop nog een zomerbar.

**17** Wandel verder langs het meer richting de Kennedytunnel om terug over te steken naar de rechteroever. Volg hiervoor het fietspad naar beneden tot aan de lift naast de trappen.

## Nieuw Zuid en Zuid

**18** Eenmaal uit de Kennedytunnel wandel je richting de nieuwbouwwijk, genaamd **Nieuw Zuid**. Hou je van hedendaagse kunst? Spring dan zeker eens binnen bij Tim Van Laere Gallery en Gallery Sophie Van de Velde, twee Antwerpse topgalerijen.



### Voetgangerstunnel

*Al in 1874 waren de Antwerpenaren het eens over een verbinding tussen de linker- en rechteroever van de stad. Er bestonden heel wat plannen voor een brug maar die werden steeds afgeblazen omdat een brug het scheepverkeer te hard zou hinderen. Uiteindelijk duurde het nog tot 1931 voor de beslissing werd genomen in het voordeel van een tunnel die in 1933 werd geopend. Tot op vandaag zijn de meeste delen van de toegangsgebouwen en de tunnel nog steeds origineel.*



### Galgenweel

*Het grootste semi-natuurlijk brakwatermeer in Vlaanderen is ontstaan door een dijkdoorbraak en staat in verbinding met de Schelde middels een sluis, hierdoor blijft het een brakwatermeer.*

**19** Van het Nieuw Zuid wandel je verder naar de Gedempte Zuiderdokken die momenteel worden omgetoverd tot het Central Park van Antwerpen. Daarop is het nog even wachten, dus wandel verder naar de Leopold de Waelplaats aan het Museum voor Schone kunsten, het hart van de wijk **Zuid**. Hier heb je keuze uit verschillende restaurants waar je lekker kan eten voor je terug de trein neemt vanuit het station Antwerpen-Zuid.

**20** Van de Leopold de Waelplaats is het altijd recht door tot aan het station via de Graaf van Hoornestraat en de Montignystraat.



Regatta Club

## Tips voor eten en drinken:

- **Bar Paniek** (Kattendijkdok-Oostkaai 21B)  
[zie hun Facebook-pagina BAR-PANIEK](#)
- **Witzli-Poetzli** (Blauwmoezelstraat 8)  
[witzlipoetzli.com](http://witzlipoetzli.com)
- **Regatta Club** (Katwilgweg 1)  
[regattaclub.be](http://regattaclub.be)
- **Chatleroi** (Graaf van Hoornestraat 2)  
[cityzine.be/hotspot/chatleroi](http://cityzine.be/hotspot/chatleroi)

## Een laatste tip:

Plan je reis en koop je tickets waar en wanneer je wil via de NMBS app of op [nmbs.be](http://nmbs.be).