

Wandeling vanaf het station Brussel-Zuid

LEGENDE

- wandelroute
- Brigittinenkapel
- Manneken Pis
- nummering
- Justitiepaleis
- restauratie



# Street art en opmerkelijke Insta-decors in Brussel



## Wandeling vanaf het station Brussel-Zuid

7,7 km



## Vertrekpunt: Brussel-Zuid

Al in het station kan je niet om de kunst heen. Ga zodra je aankomt naar de centrale gang, richting uitgang Horta. Daar zien we niemand minder dan **Kuifje** die de muren siert!

- 1 Draai je om en ga nu naar de uitgang Fonsny. Steek over en sla rechtsaf de Engelandstraat in tot het Hallepoortpark.

Kijk omhoog: op één van de gevels van het gebouw “Les Armures” met nummer 22 prijkt een gigantisch schilderij van **Bonom**, een Brusselse street art-kunstenaar die de grijze gevels van de stad Brussel tot leven brengt.

- 2 Ga het park in en loop naar de Hallepoort.
- 3 Neem daarna de Hoogstraat.



## De Marollen

De Hoogstraat is een van de hoofdassen van de volkswijk De Marollen. Er wordt gezegd dat deze wijk altijd de meest vrijheidslievende, maar ook de meest kansarme inwoners van de hoofdstad heeft verwelkomd.

Op nummer 399 is een werk van **Lazoo** te zien, een vrije interpretatie van het schilderij «De dans der bruid» van Bruegel.

Ga rechtdoor.

Als je iets verderop, op het kruispunt met de Pieremansstraat, je hoofd naar links draait, zie je ook een fresco van **De Beverpatroelje**.

Loop verder op de Hoogstraat.



Rechts van je zie je het universitair ziekenhuis Sint-Pieter, dat op de plaats van een voormalige leprozerie werd gebouwd.



Vroeger heette de Pieremansstraat de Piermontstraat (naam van de eigenaar van de gebouwen in de straat). Door een schrijffout veranderde de naam in Piermansstraat. Een Franse vertaler dacht bij het woord ‘pier’ dan weer aan het Nederlandse woord voor regenworm. Dus vertaalde hij Piermans door ‘Rue des Vers’ (pienstraat).

Op het kruispunt met de Sistervatstraat zie je een fresco van het collectief FarmProd dat “**Jagers in de sneeuw**” voorstelt, en dat is geïnspireerd op een werk van Bruegel.

In een heel andere stijl: heb je aan je rechterzijde de **schoenenwinkel** opgemerkt, en de graffiti van voeten waarmee de gevel is versierd?

- 4 Sla verderop linksaf de Vossenstraat in.

Op nummer 38-40 zie je een fresco van hetzelfde collectief dat “**de parabel van de Goede Herder**” voorstelt.

Je komt aan op het Vossenplein, dé plek voor ervaren snuffelaars! Op het plein kan je aan je linkerzijde het fresco “**Martini**” bewonderen. Op nummer 15 maakt **Mr. Chat** een vreugdesprongetje en vrolijk hij zo een op-en-top Brusselse gevel op!

Ga rechtdoor op de Reebokstraat.

Vlak bij de Zwembaden zie je een portret van **Breugel** en daartegenover (op nummer 16) een kleurrijk fresco van **Bollie en Billie**.

- 5 Sla verderop rechtsaf de Huidevettersstraat in.
- 6 Sla rechtsaf de Kapucijnenstraat in, waar maar liefst 5 werken op je wachten!

Het eerste bevindt zich precies op de hoek van de straat: een fresco van Piotr Szlachta, dat ook nu weer is geïnspireerd op Bruegel, en de “**Vlucht naar Egypte**” toont. Het toont een koppel dat de grens probeert over te steken, en verderop een jager die hen opwacht om hen te begeleiden.

Verderop zie je op nummer 9 **Govert Suurbier** (de zwarte vrouw op het fresco is niemand minder dan Josephine Baker), op nummer 15 **Blondie en Blinkie** en op nummer 23A het genie **Leonardo** die ons Justitiepaleis schildert. Dat bevindt zich trouwens precies vóór ons! Verderop links brengt de gevel van een nieuw gebouw hulde aan **Kwik en Flupke**, de deugnieten van Hergé.



Op nummer 28 van de Reebokstraat vind je de **Baden van Brussel**. Deze in 1953 gebouwde, op art deco geïnspireerde instelling met 5 verdiepingen omvat onder andere twee zwembaden op verschillende niveaus, maar ook sanitaire voorzieningen voor mensen die er zelf geen hebben.





*Waarom zijn al die fresco's geïnspireerd op Pieter Bruegel? Toen de kunstenaar in Antwerpen woonde, werd hij smoorverliefd op de dochter van zijn meester. Zijn toekomstige schoonmoeder eiste dat het koppel naar Brussel zou verhuizen. Hun huwelijk werd voltrokken in de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Kapellekerk in de Marollen.*



**7** Sla linksaf de Hoogstraat in.

Op het kruispunt met de Sint-Gisleinsstraat kan je “**De luiheid**” zien, opnieuw een fresco dat is geïnspireerd op het werk van Bruegel, ditmaal geschilderd door Nelson Dos Reis. De fantasiefiguren van Bruegel zijn vrij gemakkelijk te herkennen op deze tekening.

**8** Ga verder en sla iets verderop rechtsaf richting de Marollenlift.

Je ziet een fresco van **Robbedoes**, dat de vlooiemarkt op het Vossenplein voorstelt. Wat dacht je ervan om de lift te nemen en van het uitzicht op Brussel te genieten, voordat je je wandeling voortzet?

**9** Keer vervolgens terug naar de Hoogstraat.

Heb je de prachtige gevel van nummer 158 en de gebrandschilderde ramen van de Espace Jacquemotte ernaast opgemerkt?

Op nummer 119 zie je een klein fresco van **Steven Sterk**, die wegvliegt met een ballon.

**10** Loop naar links de Ons-Heerstraat af.

Op nummer 29-31 zet een schilderij van Hell'O dat is geïnspireerd op “**Patientia**”, een gravure van Bruegel, aan tot dromen... Als je de Blaesstraat oversteekt, zie je iets verderop op nummer 19 een fresco van **Kwik en Flupke**.

Loop door tot aan de Brigittinenkapel (laatste overblijfsel van het klooster met dezelfde naam).

**11** Sla onmiddellijk linksaf de Kapellestraat in en ga rechtdoor tot aan de Spiegelstraat.

Het imposante appartementsgebouw op de hoek met de Visitandinenstraat heeft twee fresco's: een **reusachtige octopus** en, verderop, **een groot gezicht**.



*Evenwijdig met Nieuwland loopt de Stalingradlaan. Deze laan heeft een atypische breedte, want in 1839 bevond zich op het Rouppeplein het eerste Brusselse treinstation naar het zuiden.*

**12** Sla rechtsaf de Spiegelstraat in. Op nummer 3-7 is opnieuw een fresco te zien dat is geïnspireerd op het werk van Bruegel. “**Les crayons**” tonen je een opeenstapeling van nogal lugubere maar ook duidelijk goedaardige personages. Op dezelfde plaats heb je ongetwijfeld reeds de heerlijke geur van vers brood geroken: de Boulangerie des Tanneurs bakt biologische en ambachtelijke broden, die iets verderop te koop zijn in de Marché des Tanneurs.

## Zuid-Lemonnierwijk

Ga onder de spoorweg door (er zijn twee tunnels, neem de tunnel die jou het meest aanspreekt, want beide leiden min of meer naar dezelfde plaats).

Kijk in de **tunnel** omhoog om de kleurrijke schilderijen te bewonderen.

**13** Sla rechtsaf Nieuwland in.

Op nummer 56 zie je een prachtig en kleurrijk fresco van GLeo. Het is waarschijnlijk niet toevallig dat het fresco Seyuu heet (naar analogie met **see you** «ik zie je» in het Engels). In het werk van deze kunstenaar van Colombiaanse afkomst nemen de ogen een prominente plaats in.

Ga rechtdoor.

In de verte zie je de originele windwijzer van Sint-Michiel die hoog boven de Grote Markt uittorent.

Het is op Nieuwland 26 dat Hergé het huis van Kuifje situeert. Deze typisch Brusselse gevel gaat volledig op in de massa... Behalve... Ga wat dichterbij staan. Zie je het gezicht van **Hergé in Lego®**?



Op nummer 25 zie je een fresco van **Yoko Tsuno**, een van de eerste stripheldinnen die een eigen reeks had.

Op de hoek met de Philippe de Champaignestraat springt een nieuw fresco met als titel “**above**” op een gevel in het oog. Als wandelaar kan je niet anders dan omhoog te kijken. Sla rechtsaf.

Op nummer 33 zie je een fresco van **XIII**.

**14** Sla vervolgens meteen linksaf (Priemstraat).

**15** Zodra je op het kruispunt aankomt, sla je linksaf de Bogaardenstraat in (laatste getuige van de naam van het oude Brusselse treinstation).

Op nummer 28 zie je een fresco van **Meneer Johan**. Zag je, onder het fresco, de **smurf in Lego®** die een raam opent? Iets verderop (op nummer 19) zie je een fresco van **Kinky & Cosy**, tweelingzussen die een beetje gek zijn en van wie de kamer er niet erg netjes uitziet. Precies aan de overkant, aan de kant van de kunstgalerij, is een rolluik met graffiti de ideale plaats voor een kleurrijke selfie!

**16** Loop door naar het Fontainasplein en volg Groot Eiland, een straat die naar rechts afbuigt.

Op nummer 39 zie je een fresco van **Mr Doodle**, waar je urenlang kunt naar kijken zonder alles te hebben gezien...

Heb je trouwens de octopus gevonden die piano speelt? De gekke geleerde wiens hersenen ontploffen? Of de hond met twee poten die een bril draagt?

Op het kruispunt met de Eclipsstraat kan je het prachtige fresco van **Shiyvart** bewonderen.



## Sint-Gorikseiland en Centrumwijk

Groot Eiland leidt u naar de Centrumwijk en meer bepaald naar Sint-Gorikseiland. Dit eiland werd gevormd door de Zenne. In het verleden gebruikten veel vishandelaars de oevers van de rivier om het water in hun visreservoirs te verversen.

**17** Ga rechtdoor en sla dan linksaf de Rijkeklarenstraat in. Sla vervolgens rechtsaf de Sint-Kristoffelstraat in.

Op nummer 45 zie je een fresco van **Anthea Missy**, een hommage aan Ihsane Jarfi (slachtoffer van een homofobe moord).

**18** Ga op het stervormige kruispunt naar rechts (Van Arteveldestraat) en loop voorbij de Sint-Gorikshallen.

Op het plein is een fresco van **Nero** te zien. Deze Belgische antiheld van tekenaar Marc Sleen hield zoveel van wafels dat elk verhaal eindigde met een grote wafelenbak!

**19** Ga naar de Beurs via de Jules Van Praetstraat. In deze buurt vind je vele leuke restaurantjes.

**20** Volg verderop de Zuidstraat en sla vervolgens rechtsaf de Lievevroubroerstraat in, die je naar Manneken Pis leidt.

In de Eikstraat schreeuwen meerdere werken om de aandacht van de wandelaars: **fietsten** die verticaal op de gevel van de bekende Poehenellekelder zijn geplaatst, zullen je opnieuw onderdompelen in de sfeer van de Tourstart in 2019.

Verderop zie je een prachtig fresco van **Roze Bottel**, een stripheld die peace & love hoog in het vaandel draagt.

Vlakbij is de gevel van de platenzaak dan weer een kunstwerk van **Jef Aerosol**, een Franse sjabloonkunstenaar.



*Sint-Gorikseiland was vroeger bedekt met gele irissen, een bloem die houdt van vochtige grond en ondiep water. Volgens de legende schonk deze bloem de hertog van Brabant een overwinning, omdat de troepen van de hertog dankzij deze bloem wisten waar ze moesten galopperen, terwijl hun tegenstanders in de moerassen verdronken.*



*Manneken Pis heeft een garderobe die heel wat mensen jaloers zou maken: zijn garderobe bestaat uit meer dan 1000 kostuums... Gezien zijn hoge leeftijd zijn sommige kostuums duidelijk in slechtere staat dan andere. Een honderdtal kostuums wordt tentoongesteld in zijn garderobe. Voor de lol kan je zelfs proberen een replica van het ventje aan te kleden, een taak die niet zo eenvoudig is als het lijkt!*

**Mysterieuze ventjes** die winkelwagens voortduwen en een 3D-bril dragen, versieren de gevels langs de straat en iets verderop zie je een fresco van “**Manneken Peace**”, in een hiphopversie.



**21** Loop de Eikstraat in tot aan de Lombardstraat.

**22** Steek het plein over en wandel de Violetstraat uit. Sla vervolgens rechtsaf de Hoedenmakerstraat, die naar de Grote Markt leidt.

**23** Verlaat de markt langs de Vlees-en-Broodstraat.

Op het kruispunt met de Korte Beenhouwersstraat is een fresco van Jaune te zien, dat **vuilnismannen tot helden maakt**.

**24** Sla rechtsaf de Grasmarkt in.

Kijk op het kruispunt met de Huidenmarkt naar links en geniet van het kleurrijke fresco van **Balkan Trafik**.

Loop verder de straat in naar het Centraal Station.

Kijk nog één keer omhoog in de passage die het Hilton-hotel met het Europakruispunt verbindt, en bewonder het fresco van de **Smurfen!** Dit is het einde van de route ...

Je bent nu aangekomen bij het station Brussel-Centraal.

Dit gebouw werd destijds ontworpen door Victor Horta, maar de werken liepen onder andere door de twee oorlogen vertraging op. In 1947 nam Maxime Brunfaut de fakkel over en ontwierp hij een prestigieuze hal, die toen had moeten dienen voor officiële bezoeken. Pas op 4 oktober 1952 werd het station feestelijk geopend. De 9 hoge vensters in de voorgevel symboliseren de Belgische provincies van die tijd.



## Tips om te eten of te drinken

- *Thanh Binh (viëtnamees)*  
Jules Van Praet 7, 1000 Brussel
- *Umamido (ramen noedelsoep)*  
Henri Mausstr. 37, 1000 Brussel
- *Poehenellekelder (the place to be voor bierliefhebbers)*  
Eikstraat 5, 1000 Brussel
- *Pizzeria Spago*  
Karperbrug 13, 1000 Brussel
- *Fritland*  
Henri Mausstr. 47, 1000 Brussel

## Een laatste tip:

Plan je reis en koop je tickets waar en wanneer je wil via de NMBS-app of op nmbs.be.