

Wandeling vanaf het station Ieper



LEGENDE

- wandelroute
- 2 nummering
- kerk
- uitzichtpunt
- restauratie
- speelzone

Historische wandeling door Ieper



Wandeling vanaf het station Ieper

8 km



Start vanaf het station Ieper

- 1 Met de rug naar het station steek je het zebrapad over (ter hoogte van CC Het Perron) en doorkruis je het Colaertplein richting de Gustave De Stuersstraat. Deze straat volg je rechtdoor en onderweg, aan de linkerkant, kom je 't Binnenhuys tegen. Het dateert van 1772 en je kan er meubelen en decoratie kopen maar ook een koffie drinken.
- 2 Aangekomen in de Boterstraat (winkels) zal je op je rechterkant een poort vinden met de afbeelding van Neptunus: de Vispoort. Ga de poort door om op de **Vismarkt** te komen. Je ziet er links twee overdekte verkoopstanden en verderop het Minckhuisje, een tolhuis uit 1899. De vishandelaars moesten hier tol betalen vooraleer ze vis mochten verkopen. Tegenwoordig is de Vismarkt een uitgangsbuurt voor jongeren.
- 3 Na het tolhuisje, ga je links de Kiekenmarkt op en opnieuw links naar de Boomgaardstraat. Op het eind zie je rechts het Vleeshuis dat dateert uit 1275. Tegenwoordig doet het dienst als tentoonstellingsruimte.



Saint-George's Memorial Church

- 4 Steek de straat over en ga de Coomansstraat in. Je passeert het **Ypres War Victims Monument** van de Ieperse architect Jules Coomans (1871-1937), beter gekend als heropbouwer van de stad.
- 5 Wandel tot aan het Vandenpeereboomplein. Rechts verschijnt de imposante **Sint-Maartenskerk**, een oude bisschopskerk uit de 13de eeuw in gotische stijl. De toren is 100 m hoog (maar niet toegankelijk).
- 6 Even verderop aan de linkerkant, in de Elverdingestraat, staat **St.-George's Memorial Church**: deze Anglicaanse kerk werd in 1929 gebouwd als 'herinneringskerk' ter nagedachtenis van de 500.000 gesneuvelde Britse en Gemenebest-soldaten van de drie gevechten aan de Ieperboog tijdens WO I.



De Grote Markt met de Lakenhalle en het belfort

- 7 Keer terug via het Vandenpeereboomplein en sla linksaf naar het Sint-Maartensplein. Je wandelt nu langs de achterkant van de Lakenhalle. Via de onderdoorgang 'de Donkerpoort' bereik je de **Grote Markt**. Kijk achterom en aanschouw de Lakenhalle en het belfort in alle glorie.
- 8 De **Lakenhalle** is met zijn 133 meter lengte een van Europa's grootste burgerlijke gebouwen in gotische stijl. Het deed dienst als overdekte verkoop- en opslagplaats van laken aan de (nu overwelfde) waterweg, de Ieperlee. De bouw ervan werd afgerond in 1304. Het is een door UNESCO beschermd monument.
- 9 In de Lakenhalle is het **In Flanders Fields Museum** ondergebracht. Het confronteert jong en oud met de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog in de Ieperse frontstreek.
- 10 Het Ieperse **belfort** van 70 meter hoog beklemtoont het enorme belang van de lakenhandel. Het was de opslagplaats voor de 'vrijbrieven' en de schatkist. De toren diende ook als opslagplaats voor wapens en als uitkijktoren.

De Menenpoort

- 11 Wandel verder op de Grote Markt in de richting van het gerechtshof en ga de Menenstraat in. Deze straat leidt tot de Menenpoort en heeft talrijke trendy restaurants en winkeltjes. Een voorbeeld hiervan is Dépot waar alles letterlijk te koop is.
- 12 Neem je tijd om de **Menenpoort** te bezoeken die 54.896 namen van vermiste soldaten uit het Britse Gemenebest draagt. Het officieel boek ligt veilig opgeborgen in een kastje in een pilaar.
- 13 In het midden van de Menenpoort ga je de trapjes op naar de vestinggordel die sinds de middeleeuwen de stad omringt.



Kattenstad - De stad Ieper wordt ook de kattenstad genoemd. In de middeleeuwen werden katten oorspronkelijk gekweekt om muizen te verjagen uit de lakenhalle, maar na een tijdje werd Ieper geteisterd door een kattenplaag. Katten werden beschouwd als teken van kwaad. Dus men offerde de katten op een gruwelijke manier om de boze geesten te bezweren. Levensde katten werden tijdens het kattenfeest van het belfort geworpen. Om de 3 jaar wordt er in Ieper op de 2de zondag van mei een kattenstoet gehouden. De stadsnar gooit sedert 1955 pluchen katten naar beneden. Wie zo'n pluchen kat opvangt mag een wens doen.



The Last Post - Aan de Menenpoort wordt sinds 1928 dagelijks om 20 uur stipt de "Last Post" geblazen door de klaroenblazers van de Last Post Association, ter herinnering aan de gesneuvelden in WO I. Elk jaar op 11 november wordt Wapenstilstand herdacht met een speciale Last Post om 11 uur.

Vestinggordel

- 14** Wandel nu verder richting het zuiden. De **vestingen** zijn ontstaan in de vroege middeleeuwen. Eerst waren deze niet meer dan een aarden wal met grachten, maar ze werden door de eeuwen heen versterkt tegen de steeds krachtiger wordende wapens. De huidige structuur is gebaseerd op het werk van de Franse vestingbouwer Vauban, die ze ruim 300 jaar geleden bouwde in opdracht van Zonnekoning Louis XIV.
- 15** Wandel voorbij het monument als eerbetoon aan de Indische Gemenebest-militairen.
- 16** Ter hoogte van de Sint-Jacobskerk passeer je een **verftuin**. De planten die hier werden aangeplant, dienden vroeger om de lakens te kleuren. Blijf de vestingen volgen en geniet van de mooie omgeving.
- 17** Net voorbij het Poterepad, neem je rechts de trap naar beneden. Op het rondpunt ga je links de Aalmoezeniersstraat in.
- 18** Wandel voorbij het kunstwerk 'Houten paard' en de leperse stadsbrouwerij 'Kazematten' en neem de trap terug naar boven waar het bord 'Houten Paard' staat. Boven op de vesting ga je rechtsaf.



Een houten paard is een strafwerktuig dat tot in de 18de eeuw gebruikt werd voor het straffen van militairen die een vergrijp hadden begaan. Het paard, dat in het openbaar stond opgesteld, had een scherpe rug waarop de gestrafte militair gedurende een bepaalde tijd moest plaatsnemen. Soms werden daarbij de voeten verzwaard met zakjes zand.

De Rijselpoort

- 19** Blijf wandelen totdat je links de megalithische sculptuur ziet van Tibeert de kater en Reijnaert de vos, personages uit de fabel van 1250 'Van den Vos Reynaerde'. Aan de rechterkant neem je de trap naar beneden.
- 20** Ga links de Bukkerstraat in die je volgt tot het einde. Recht voor je zie je het enige huis met houten gevel dat uit de middeleeuwen overgebleven is. Steek over om het huis te bekijken en volg naar links richting de Rijselpoort.
- 21** De **Rijselpoort** is de oudste en enige bewaarde stadspoort uit de 14de eeuw. Het is een combinatie van een water- en landpoort en scheidt de Majoorgracht van de Kasteelgracht.
- 22** Ga rechts opnieuw de vesting op richting **Ramparts Cemetery** (Lille Gate), een Britse militaire begraafplaats.



Via de Majoorgracht terug naar het station

- 23** Wandel verder op de vestingen langs de **Majoorgracht**. Onderweg kom je voorbij twee oude bastions: de Leeuwentoren en de Predikherentoren.
- 24** Blijf de Majoorgracht volgen tot je het eilandje links ziet. Je bereikt het restaurant Pacific Eiland via een bruggetje. Je kan er iets eten of drinken, maar ook een roeibootje huren.
- 25** Keer nu terug en ga links verder op de vesting waar je rechts het kruitmagazijn voorbij wandelt. Op het einde van de vestingsroute kom je op een parking. Steek deze over tot aan het station. Je bent terug op je vertrekpunt aangekomen.



Streekproducten

Probeer tijdens je wandeling zeker een van deze typische leperse streekproducten uit:

- **Kattenklauw:** koffiekoek met kandisuiker, stukjes appel en rozijnen in de vorm van een klauw.
- **Senateurtaart:** oude streekspecialiteit uit de jaren '50. Taart van bladerdeeg, biscuit, botercrème, abrikozenconfituur en geroosterde geschaafde amandelen.
- **Iepers tapjesvlees:** gebraiseerd en gelardeerd varkensvlees.
- **Beschuiten:** een snede zoet brooddeeg langs één zijde bestrooid met cassonadesuiker en in de oven afgebakken.
- **Minneke Poes koek:** speculoosachtige lekkernij gebakken door de patiënten van het psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart. De koeken worden verkocht in 't één & 't ander, een winkel met producten gemaakt door psychisch kwetsbare patiënten.

Een laatste tip:

Plan je reis en koop je ticket waar en wanneer je wil via de NMBS-app of op nmbs.be.