

## Wandeling vanaf het station Lommel



### LEGENDE

- wandelroute
- kerk
- speelzone
- windmolen
- nummering
- restaurant

# Lommel, tussen dennen- groen en purperen heide



## Wandeling vanaf het station Lommel

10 km



## Vertrekpunt van de wandeling: station Lommel

1 Sta met je rug naar het station en wandel naar rechts, knooppunt 179. Steek de overweg over en sla rechtsaf naar wandelknooppunt 131 (een geplaveid pad). Stap rechtdoor, na een tiental meter (na de 2de witte wegpaltjes) sla je rechtsaf het kasseiweggetje in. Volg steeds knooppunt 131.

Het station Lommel ligt langs de spoorlijn Mol – Neerpelt – Hamont. Het eerste stationsgebouw dateert van 1879 en werd gebouwd door de Grand Central Belge (privé-spoorwegaansmaatschappij). Dit pand werd in 1971 afgebroken en vervangen door het huidige station dat begin 2020 volledig werd gerenoveerd.

2 Sla linksaf het bos in en wandel rechtdoor naar wandelknooppunt 132. Hier ga je links en wandel je door naar knooppunt 135. Sla linksaf.

3 Wandel rechtdoor, iets verderop aan je rechterzijde verschijnt, met zijn wieken fier rechtop in de wind, de Leyssensmolen

## De Leyssensmolen draait en maalt weer

Deze molen is een houten korenwindmolen van meer dan 200 jaar oud van het type staakmolen met gesloten voet. Hij steunt op één punt en de molenkast kan 360° meedraaien in de wind. Deze vorm is het oudste molentype en bestaat al sinds de 12de eeuw. De Leyssensmolen werd oorspronkelijk gebouwd in Olmen in 1797 en dankt zijn naam aan de familie Leyssens die de molen uitbaatten van 1860 tot 1905. Nadien werd de molen nog verscheidene keren verkocht, afgebroken en weer opgebouwd. Later kwam hij in het bezit van de gemeente Lommel zelf. In 2013 kreeg de molen, na grondige renovatie, zijn definitieve staanplaats. Vandaag maalt de molen nog met technieken van honderden jaren oud.

4 Vervolg je weg tot aan de splitsing met de Zandstraat. Steek deze over en volg wandelknooppunt 136.

5 Aan knooppunt 136 wandel je naar rechts. Loop rechtdoor. Aan je linkerzijde duikt een **reusachtige vlinder** met gespreide vleugels op. Hier is het even aangenaam verpozen. Lees het infobord en leer meer over het leven van een vlinder. Neem een foto



*De Leyssensmolen wordt ook weleens Treitermolen genoemd. Hij kreeg deze naam, toen in 1797 de familie De Clippele d'Olmen de molen oprichtte als reactie tegen de bouw van een nieuwe vrije molen in de buurt. De bouw van vrije molens was mogelijk toen in de Franse tijd de molenrechten werden afgeschaft.*



op de vlinderschommel of een selfie met de reuzenvlinder.

6 Wandel iets verderop, aan wandelknooppunt 147 sla je links het paadje in richting wandelknooppunt 146. Na een tijdje duiken aan je linkerzijde mysterieuze **creaties in wilgentakken** op. Deze tunnels zijn creaties van de Lommelse landschapskunstenaar Will Beckers, ook wel de wilgenman genoemd. Hij maakt van de bossen een waar speelparadijs voor kinderen.

7 Wandel verder tot knooppunt 146. Hier ga je even linksaf. Aan je rechterzijde verschijnt er **een waterplas in de vorm van een hoefijzer, het Hoefijzervan**. Deze plas is een overblijfsel uit de 19de eeuw toen werd er in Lommel en omgeving het waardevolle witzand of kwartszand ontdekt in de bodem. Het is een witte zandsort met een hoog kwartsgehalte en is zeer zuiver. Dit zand was o.a. zeer belangrijk voor de glasindustrie. Symbool hiervoor is het muurtje met de kleurrijke glazen bollen.

8 Keer terug tot wandelknooppunt 146 en ga nu rechtsaf richting wandelknooppunt 145. Aan je linkerzijde, op een open ruimte, ligt een **reuzenrups** te slapen. Hier kan je even uitblazen en verneem je alles over het voedsel en camouflagetechnieken van rupsen.

9 Wandel rechtdoor tot aan knooppunt 145. Recht voor je ligt in al haar paarse kleurenpracht de Kattenbosserheide.

## Kattenbosserheide

Deze heide is een overblijfsel van de befaamde Stille Kempische Heide. Lommel telt vandaag nog vier heidegebieden: de Bleekerheide, de Heuvelse Heide, het Riebos en de ongeveer 4 km<sup>2</sup> grote Kattenbosserheide. Helemaal omgeven door grove den, ooit aangeplant voor de mijnbouw, is het hier heerlijk vertoeven. Je ontdekt er een unieke fauna en flora.

10 Aan wandelknooppunt 145 sla je linksaf en wandel je verder richting wandelknooppunt 144. Na ongeveer 100 m wandelen tref je aan je rechterzijde een paadje dat loopt naar een **ronde zitkuil**. In deze zitkuil, gemaakt met rivierstenen, kan je met je hoofd tussen de paarse heide even uitblazen na de lange wandeling en genieten van het prachtige heidelandschap.



*Vroeger gebeurde de ontginning van kwartszand manueel. Arbeiders stonden op een vlot van tonnen en balken en haalden met een schepzak het zand op in ladingen van 25 kg. Aangezien dit niet rendabel was, is men overgeschakeld op machinale zuigers op stoom.*



*Op de heide graasden vroeger koeien en schapen. De bodem werd geplagd (de bovenste laag werd afgegraven). De zodes werden daarna gedroogd en dienden als strooisel in de stallen.*



- 11** Wandel verder tot knooppunt 144 en van daaruit naar wandelknooppunt 143. Stap hier linksaf en ga verder naar wandelknooppunt 142. Vanaf daar rechtdoor tot de straat Kattenbos. Ga een 10-tal meter naar rechts en steek de straat over. Wandel verder in de Dodenveldstraat tot wandelknooppunt 112 en verder richting wandelknooppunt 106. Aan je rechterzijde zie je eindeloze rijen kruisjes op de militaire Duitse begraafplaats. De toegangspoort tot het soldatenkerkhof ligt in het gebouw Hof ten Vrede dat ook een fietscafé herbergt waar je na je bezoek even tot bezinning kunt komen.

### De Duitse militaire begraafplaats

Buiten Duitsland is dit het grootste Duitse soldatenkerkhof in Europa. Hier vonden meer dan 39.100 Duitse soldaten hun laatste rustplaats. In dit 16 ha groot park staan de duizenden kruisjes netjes in eindeloze rijen die ons herinneren aan de gruwel van WOII, het merendeel naamloos met als enige opschrift "Ein Deutscher Soldat". Bij het betreden van de begraafplaats zie je een opvallende crypte, opgetrokken uit zwarte basalt. Boven de crypte uit torent het 6 m hoge calvariekruis. Binnenin het monument ligt een opgebaarde stenen soldaat. Wat ook opvalt bij de ingang zijn de glazen flessen. Zij zijn een onderdeel van een Lommels kunstproject ter ere van de herdenking 100 jaar Grote Oorlog en dragen een vredesboodschap uit.



*De duizenden soldaten die hier begraven liggen zijn hoofdzakelijk gevallen in de strijd op Duits grondgebied. De Amerikaanse troepen hebben ze achteraf overgebracht naar hun legerbasis in België waar ze voorlopig werden begraven. Achteraf zijn ze overgebracht naar Lommel. Lommel is de verzamelplaats geworden van alle Duitse soldaten die gestorven zijn in WOII maar er liggen ook nog een aantal soldaten uit WOI.*

- 12** Wandel aan knooppunt 106 rechtdoor tot wandelknooppunt 111. Hier ga je linksaf tot wandelknooppunt 110. Steek de Oude Diestersebaan over en neem links het zandweggetje. Aan je rechterzijde zie je de **Lommelse Zaadboomgaard**. Deze boomgaard is aangeplant volgens hetzelfde principe als een fruitboomgaard maar hier staan dan planten en bomen die typisch zijn voor de Kempen. Ga binnen in het niet-omheinde gedeelte en maak kennis met de planten en bomen uit eigen streek, ga er ook op bezoek bij de insecten van het bijenhotel.

- 13** Wandel rechtdoor richting wandelknooppunt 98, aan je rechterzijde ligt **Ford Lommel Testbanen**. Dit circuit is opgericht in 1965 en is de belangrijkste testbaan voor Ford in Europa.

- 14** Sla aan knooppunt 98 linksaf en volg richting wandelknooppunt 118. (Je steekt de weg Park Hoge Kempen over). Aan knooppunt 118 ga je naar links en daarna 1ste pad rechts. Wandel rechtdoor tot op de T-splitsing, aan je linkerzijde zie je de begraafplaats van Kattenbos.

- 15** Sla linksaf, Hoog Kattenbos. Wandel rechtdoor tot de Oude Diestersebaan. Ga rechtsaf en volg wandelknooppunt 179. Steeds rechtdoor en op het einde links aanhouden. Aan je rechterzijde zie je **de Heilig Sacramentskerk** en iets verderop het Kloosterhof. De Heilig Sacramentskerk is de parochiekerk van het gehucht Kattenbos. Zij is gebouwd in 1938-39 als kloosterkerk in moderne gotiek.

- 16** Wandel verder tot op het einde van de straat. Aan je rechterzijde zie je het station, je vertrekpunt.



### Iets eten of drinken (reservering gewenst):

- **In het stationsgebouw**, voor een kopje koffie of een kleine snack  
In stationsgebouw, Stationsstraat 270, 3920 Lommel
- **Fietscafé Hof ten Vrede - Ontmoetingsplaats**, op de kaart  
Lommelse gerechten. Dodenveldstraat 30, 3920 Lommel
- **Het Burgemeestershuis**, eten in stijl, klassieke keuken met streek- en seizoensgebonden producten.  
Stationsstraat 2, 3920 Lommel



### Een laatste tip:

Plan je reis en koop je tickets waar en wanneer je wil via de NMBS-app of op [nmbs.be](https://www.nmbs.be).